

# Recensies en reviews

## Recensies

### Recensie 1

#### GAZET VAN ANTWERPEN



*Permacultuurprincipes in de natuurlijke moestuin* is het derde boek uit de reeks *Natuurlijk tuinieren* van Frank Anrijs, die voor dit boek werd bijgestaan door zijn moeder Lucrece Roegiers. Beiden zijn actief in de didactisch-ecologische ontmoetingsplaats Yggdrasil in Tienen, waar wordt getuinierd volgens de principes van de permacultuur. Dat betekent simpelweg de natuur haar gang laten gaan, niet spitten, niet bemesten, niet bestrijden.

Er zijn al heel wat boeken over permacultuur, maar vaak zijn die niet praktisch gericht en moet je tientallen bladzijden theorie doorworstelen, en dan nog blijft de essentie vaak vaag

en onduidelijk. De auteurs willen daar met dit boek verandering in brengen. Ze werken met voorbeelden uit de praktijk en gebruiken hun jarenlange ervaring. Je moet wel een paar dagen uittrekken voor dit boek, en herlezen en nog eens herlezen is geen overbodige luxe. Wie interesse heeft voor de principes van de permacultuur vindt hier wel zijn gading.

*Permacultuurprincipes in de natuurlijke moestuin-theorie met praktische toepassingen*, Frank Anrijs en Lucrece Roegiers, Yggdrasil/EPO Distributie, 288 blz., 24,95 euro.

# Review

## Review 1

Goed geschreven, heldere informatie. Met plezier gelezen.

Goed basis boek als je erover nadenkt om anders tuinieren dan je nu gewend bent. De meeste boeken over permaculture zijn in het Engels geschreven en niet altijd goed toepasbaar. Dit is permacultuur maar net een beetje meer.

Niet spitten maar mulchen. Daar wordt je rug al blij van ...

Het boek heeft mij goed geholpen om te beginnen met een klein stukje in mijn tuin anders te gaan bewerken en in te richten. Dus niet alles omgooien maar pak een stukje en werk vanuit dat stuk naar de rest.

Het vraagt omdenken ... maar dat het een succes wordt daar ben ik zeker van.

## Review 2

Heel praktisch en leerzaam boek over zowel de theorie als praktische toepassing van permacultuur.

Frank Anrijs schrijft zijn boeken zo dat het goed leesbaar is en een fijne opbouw en logica heeft waardoor je vrij snel vindt wat je zoekt als je sommige onderwerpen wilt nalezen.

Niet meer spitten maar mulchen. Kruiden en bloemen bij je groenten zetten, minder plagen en ziekten door schijnbare chaos in je moestuin, hier wordt je heel blij van!

Hoewel dit boek prima op zichzelf kan staan, is het ook een hele welkome aanvulling op de eerste twee boeken. Ik heb de ervaring dat ik met deze 'drieluik' geen andere boeken meer nodig heb om succesvol op een natuurlijke manier te tuinieren.

## Review 3

Dit is een mooi boek waarin de permacultuur principes vertaald worden naar een moestuin zodat je ze daar ook echt kan gebruiken. Iedereen die graag moestuiniert en geïnteresseerd is in permacultuur heeft iets aan dit boek. Veel mooie eigen ervaringen waarin ook de dingen die niet gingen zoals ze gedacht hadden besproken worden. Kortom, vind ik het een aanrader!

## Review 4

Eindelijk een leuk boek dat de permacultuur principes uitlegt en nog eens vertaald naar een voorbeeld in de moestuin! Dit boek is duidelijk en gemakkelijk te lezen en werkt ook nog eens inspirerend!

Permacultuur geldt als de toekomstige "way to go" voor ons als mensheid en als toekomst van de biodiversiteit van onze planeet, dat wist ik al voor dit boek, maar het is fijn dit bevestigd te zien in een mooi boek!

Het doet jezelf nadenken over hoe jij tuiniert en wat je beter kunt doen, voor een mooiere wereld in je eigen tuin!

#### **Review 5**

Het boek is op een heel laagdrempelige manier geschreven. Het brengt permacultuur heel dicht bij de mensen. De auteur legt op een eenvoudige wijze uit hoe we kunnen tuinieren op een manier zoals de natuur het ons al miljoenen jaren voordeet.

Een aanrader ! Zoals de andere boeken van de auteur trouwens.

#### **Review 6**

Ik heb nog nooit zo'n mooi boek gelezen, niet alleen het uiterlijke of de lay-out van dit boek maar ook de inhoud. Geschreven met veel liefde voor mens en natuur. Met dit boek kom je tot het besef dat tuinieren een heilzame bezigheid is. Je leert op een heel aparte manier kijken van hoe de cyclus van de seizoenen zich voltrekken.

Hoe je geduldig kan visualiseren en aandacht kan hebben voor datgene wat er toe doet, werken met de natuur mee! Het doet me goesting krijgen om nog intenser in mijn tuin bezig te zijn. Bedankt om dit alles te delen.